

dinsdag 6 juni 2023



Dag jeugdwerker,

Mijn naam is Chokri Mahassine en op mijn oude(re) dag kom ik graag iets vertellen over jeugdwerk. Ik krijg vaak de vraag waar mijn passie voor muziek of mijn passie voor ondernemen vandaan komt. Het antwoord is simpel; ik heb geen passie voor muziek en ook geen passie voor ondernemen; mijn enige grote liefde - buiten mijn echtgenote natuurlijk - is met jongeren bezig zijn en samen met hen dingen organiseren. Ik krijg daar energie van en het inspireert mij enorm. Jongeren zijn de constante in heel mijn loopbaan.

Alles is voor mij gestart in 1983 toen ik gedurende 3 jaar provinciaal verantwoordelijke was bij de jeugdbewegingen van De Voorzorg in Limburg. Daar heb ik ontzettend veel geleerd en nadien toegepast in al mijn latere jobs. Ik heb ook gewerkt bij JH Het Lont in Maasmechelen. Mijn taak was om kansarme meestal migrantenjongeren op te leiden en samen met hen een job te zoeken. Ik ben Leerkracht Aardrijkskunde geweest in het secundair onderwijs, sinds 1981 medeoprichter van de jeugdbeweging Humanistische Jongeren Leopoldsburg en tijdens mijn politieke loopbaan zetelde ik in het Vlaams Parlement in de commissie Jeugd. Sinds 1985 organiseer ik het jongerenfestival Pukkelpop én ik heb een dochter van 21 ... vooral dat laatste maakt mij expert terzake wat betreft eyerolls, groep chat drama, ontoereikend saldo en de hartverscheurende hulpkreet 'ik heb niks om aan te doen'.

Jongeren zijn de rode draad in mijn leven. Hun plezier is mijn plezier. Als zij gelukkig zijn, ben ik ook gelukkig. En dat is meteen ook de enige reden waarom ik destijds met HJ ben begonnen, leerkracht ben geworden, in de politiek ben gestapt en nog steeds Pukkelpop en andere evenementen organiseer. Ik wil jongeren een stem geven waar en wanneer mensen niet naar hun luisteren. Ik wil mee vormen geven aan hun wereld, aan hun wereldbeeld, waarden, normen en visie proberen mee te geven.

Jongeren zorgen voor vernieuwing want ze zijn niet zo beperkt door kennis zoals wij. Daardoor durven ze veel meer te experimenteren. Ze kijken met een andere bril naar de wereld, hebben een enorm toegevoegde waarde in de vooruitgang.

Zonder jongeren, geen vernieuwing en geen vooruitgang.

Dus voor al diegenen die er nog aan zouden twifelen, Jeugdwerk werkt staat voor zoveel meer dan alleen maar een mooie alliteratie. Laat niemand je iets anders wijsmaken, want haters zullen sowieso haten en non-believers zullen je nooit geloven. Maar jij en ik weten beter. We hebben het zelf gezien en gevoeld. We zien vonken en vuur wanneer kinderen en jongeren samenkomen in het jeugdwerk. Hun ogen stralen, hun zelfvertrouwen groeit en hun ideeën zetten de wereld, ook al is het maar heel even, op z'n kop.

Jeugdwerk is als een lont in een vat vol potentieel. Het ontsteekt vuur en passie. Het geeft jonge mensen ruimte om te experimenteren, te mislukken en opnieuw te proberen. Het moedigt jongeren aan om uit hun comfortzone te stappen en hun stem te laten horen. Jeugdwerk werkt, ik zeg het u.

En ja, het is waar, er zijn uitdagingen, obstakels en teleurstellingen. Niet alleen voor ons, maar ook voor hen. En net op die momenten zien we hoe veerkrachtig jonge mensen zijn. Ze leren omgaan met tegenslagen, ze zetten door en ze worden sterker. Dus laten we de twijfelaars, de sceptici en al diegenen die jouw werk niet serieus nemen, laten voor wat ze zijn. Wij weten dat jeugdwerk werkt en ik wil dat vandaag, hier en nu, extra benadrukken.

Om een grotere impact te hebben op initiatieven van kinderen en jongeren, moeten we actiever leren en durven luisteren naar hun ideeën en hun dromen. Actief luisteren, het lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. Het vraagt een investering, soms letterlijk, soms figuurlijk. Het vraagt, nee het éist dat we ons verdiepen in hun leefwereld en de platforms gebruiken waar zij zich comfortabel voelen. Of het nu gaat om social media, online fora, chatboxen of persoonlijke ontmoetingen, we moeten ruimte creëren waarin zij zich vrij kunnen uiten en gehoord kunnen worden.

Sta open voor nieuwe perspectieven en ideeën, zelfs of misschien vooral als ze anders zijn dan wat je gewend bent. Stap uit je eigen comfortzone, verander je manier van kijken. En vergeet niet dat het niet alleen draait om actief luisteren, maar ook om daadwerkelijk de ideeën van jongeren te implementeren en hen te betrekken bij besluitvormingsprocessen. Laat hen zien dat hun inbreng resultaten oplevert.

Het vergroten van het jeugdwerkeffect vereist samenwerking en partnerships. Sla bruggen met andere jeugdwerkorganisaties, scholen, ouders, lokale gemeenschappen, horeca, de bedrijfswereld. Betrek disciplines uit andere sectoren en leer van mekaar. Omarm technologie en innovatie.

En ook al is jeugdwerk serious business, vergeet niet om plezier te maken. Het is spelen, experimenteren en avonturen beleven. En behoud ajb je speelsheid, want het stelt je in staat om te relativiseren en out-of-the-box te denken. Dus ... beste jeugdwerker, laten WIJ in de eerste plaats blijven geloven in de kracht van óns jeugdwerk.

Tot slot heb ik nog twee belangrijke opdrachten voor jullie.

Ten eerste, onderschat de situatie van de jongeren niet. De digitalisering van hun leefwereld, de sluwheid van algoritmes, de dopamine-verslaving ... het knalt allemaal soms harder, bruter en groffer binnen dan we denken. Het echte leven is niet wat zij zien op hun scherm, ook al denken ze van wel. Blijf connectie maken, probeer hen te wapenen tegen de ellende en troep van sociale media. Bied andere perspectieven, geef sympathiek tegengas. Blijf alert voor hun eenzaamheid en blijf.met.hen.praten.

De laatste opdracht is ook meteen de moeilijkste maar ik waag het er op. Doe wat je kan om de kloof tussen rijk en arm te dichten. Ik beseft dat dit klinkt als een naïeve smeekbede van wijlen meneer pastoor maar we moeten echt harder op tafel slaan bij de overheid en bij onze politici. Maak lawaai voor die jongeren die zelden of nooit worden gehoord.

Bedankt voor het jeugdwerkeffect!

Chokri Mahassine, organisator van Pukkelpop